

## *Kyrkresa 2012 till Finska vikens inre*

### **En annorlunda pilgrimsresa 1 – 6 augusti nästa år**

*Vi har fått många bilder från en motsvarande resa sommaren 2011. Om dem kan det skrivas "foto: privat", vilket i detta sammanhang betyder att de kommer från Agneta Renshult, som var med på resan.*

Inbjudan till denna resa ska göras med hjälp av några bilder efter årets sommarresa. Upplägget blir snarlikt: Avresa onsdag middag antingen från Vadstena (billig anslutningsbuss till Finlandsfärjan) eller direkt från Viking Line-terminalen i Stockholm kl. 20. Torsdagen är resdag. Vi tar färjan till Åbo varifrån vi fortsätter med reguljära bussen från Åbo hamn kl. 8.45 till S:t Petersburg, framme kl. 20 rysk tid. Längs vägen har vi passerat delar av Svenskfinland och



*Babusjka Larissa är en av dem ur den messianska församlingen som vaktar svensk-ryska kyrkhuset S:t Katarina.*

Helsingfors. Med denna buss får vi även se Viborgs fästning och Torgil Knutssons staty.

Framme inkvarterar vi oss på vandrarhemmet. Det är ett enkelt logi. Den som vill kan boka hotell direkt men då får man själv ordna med visum, lämpligtvis genom turistbyrå. Vi går ut på stan för våra måltider. Ett litet kafé på Moskvastationen har allt man kan önska för en frukost. Antingen fredag eller lördag gör vi gemensam resa ut till Kronstadt, staden där jag hjälper ett par familjer till gudstjänstliv. Allt konkretiseras i frågan om möjligheten att fira gudstjänst i den gamla kyrkan som idag ligger inom Vattenverkets område. Huvuddelen av kyrkan används ännu som del av reningsverket men vi har tillträde till den gamla orgelläktaren. Där demonterar personalen nu tidigare manöverbord. De som orkar åka ut en gång till på söndagen går då in och firar en kvällsmässa. Dagtid besöker vi museet och andra delar av staden. Vi besöker också den ortodoxa församlingen. Om vi ber dem, så visar de oss Kronstadts nu legendariske präst Johannes (1829-1909) lägenhet. På kvällen tar vi bussen till den närmaste ordinarie evangeliska



*Affisch utanför S:t Katarina.*

församlingen i finska Terijoki, eller Zelenogorsk som samhället nu heter på ryska. Där hoppas vi få samtala litet mer om vad mission betyder i församlingar som dessa. I somras mötte oss den yngre prästen Dmitri Galachof. Vi kom precis efter att han tagit emot ett större finskt sällskap som skulle vara med och fira stadens jubileumsdag.

Fredagen eller lördagen blir det en öppen fråga huruvida man vill ägna dagen åt (1) staden Sankt Petersburg, (2) den ingermanländska landsbygden (andakt på den gamla kyrkogården), (3) Novgorod eller (4) södra Karelen. Valmöjligheten beror i huvudsak på hur många vi blir. I anmälan rangordnar du dina alterna-

tiv. Upp till sju deltagare betyder en ryskspråkig guide och ett alternativ. Upp till fjorton personer betyder två grupper men en sådan guide i vardera och två alternativ o.s.v. Den gångna sommaren blev temat Ingermanland 400 år. I Moloskovitsa kyrkoruin inbjöds till en jubileumsgudstjänst åtta mil utanför staden. Dit kom vi med hjälp av församlingsbussen som utgick från finska kyrkan i Sankt Petersburg tidigt på morgonen. Vi återvände redan vid middagstid. Firandet fortsatte i Gubanitsa kyrka men vi åkte till flickhemmet Masja i S:t Petersburg. Det ska vara en del av Sankt Petersburgsbesöket (1). Staden är fascinerande men där finns också en vardag som inte är så imponerande som de stora och magnifika byggnaderna. Tanken är att resan ska ge en inblick också i detta. Söndagen är gudstjänst- och hemresedag. Preliminärt först den finska gudstjänsten på förmiddagen i S:t Petersburgs centrum. Därefter den svensk-ryska högmässan mitt på dagen och sist – för dem som orkar – kvällmessa på ryska i den gamla kyrkan S:t Elisabet som vi tidigare sett på utsidan. Hemresa om kvällen. Måndagen tillbaks med båt till Stockholm. Tillgång till hytter för vila. Kostnaden beror på hur stort sällskapet blir men man ska inte behöva få en större kostnad än 4 000 sek inklusive mat. I somras reste kvinnorna för 2 500 (några fler) och männen för 2 900 sek exklusive mat (ca 900:-). Vidare anvisningar efter anmälan.

## NORDISK ÖSTMISSION

Ordna med pass till mars månad. Resans ekonomi redovisas före avfärd.

De som inleder i Vadstena får tillfälle att besöka pilgrimscentret. Skandinaver har rest i österled åtminstone sedan Olof Skötkonungs dotter prinsessan Ingegerd reste före år 1000. Varmt välkomna till en annorlunda kyrkresa! Anmälan senast första mars.

Med vänlig hälsning

**Jonas Nilsson**

073-063 15 49

[andrew.x@webaid.se](mailto:andrew.x@webaid.se) i samverkan  
med Nordisk Östmission.



*S:t Elisabets kyrka på Kronstadt. Nu med igensatt kyrkport.*



*Interiör i samband med gudstjänst. Vattenverkets personal demonterar manöverbord.*



## NORDISK ÖSTMISSION



*På väg ner i S:t Petersburgs djupa metro.*



*Vid busshållplatsen vid Kronstadtsbrons fäste, i väntan på bussen hem till Finland och Sverige.*



*I samtal med föreståndaren för flickhemmet Masja.*

## **Två kommande program på Hjelmserysdstiftelsen:**

1. Inkeri Peterson talar om ingermanländares öde under Sovjettiden, med anledning av 400-årsjubileet, Annandag jul i samband med julfirandet på Hjelmserysdstiftelsen.



*Ordföranden för svenska ingermanländare Inkeri Peterson i finska kyrkan i S:t Petersburg. Prosten Laurikkala i bakgrunden. Inkeri medverkade en dag.*

2. Marina Rosina leder äggmålningkurs 1-3 juni 2012 i Hjelmseryd.



*Marina Rosinas målarverkstad. Kursledare även i Hjelmseryd.*