

En sammanfattning av det kristna evangeliet.

Jesus är Herren – den tanken och ännu mer den bekännelsen förändrar allt. Jesus blir och är nyckelpersonen i tillvaron. Det är en stor glädje och tröst, särskilt om livet kanske inte ser så glädjefullt ut. Gud den högste möter dig i ett barn som föds i krubban. Redan i bibeltexterna märks detta fokus. Jesus som Guds namn är markerat. Jesus förlåter synder på ett sätt som bara Gud kan göra.

Det radikalt annorlunda med denne Gud är att han har uppenbarat sig som Gud och människa i Jesus Kristus genom den Helige Ande, den korsfäste och uppståndne och levande. Vi möter honom i evangeliet, det nedskrivna, det i gudstjänsten genom prästens röst förkunnade och i höjdpunkten när Guds Ord materialiseras och levandegörs i nattvarden, i, med och under det välsignade brödet och vinet.

Den heliga måltiden i församlingarnas gemenskap sammanfattar och bär det kristna livet som vi invigs till genom det kristna dopet. Be om undervisning inför dopet. Be om att få förnya dina konfirmationslöften efter en förberedelsetid.

I evangeliet lär oss Jesus själv be Fader vår/Vår Fader. Den bönen är nyckeln framför andra.

Låt dig älskas av Gud i Kristus och älska din nästa som dig själv! Kärlekens skola i kristen tappning är en skola för livet, i dubbel mening. Det handlar om att få fatta och känna hur ofattbart stor den kärleken är och få erfara hur tålmodig den kärleken är. Du får möta Sonen – din bror, Fadern – din skapare och den Helige Ande – din hjälpare.

Kristen tro är en religion som är buren av människor till dig och för dig. Jesus kallade och valde ut tolv apostlar som han sände med budskapet för att återupprätta Gudsfolk. Nya apostoliska sändebud är avgörande för att budkaveln ska föras vidare.

Hur vet man vad som är apostoliskt? Läs Nya testamentets apostoliska skrifter, i huvudsak brev till församlingar, i några fall till enskilda som t.ex. slaven Filemon och biskoparna Timoteus och Titus. Apostlagärningarna berättar hur Guds Ord vann spridning. Det är tyvärr inte självklart att Guds Ord tas emot. Apostoliska trosbekännelsen är en första sammanfattning.

Hur ska man få hjälp att förstå? Sök dig till kristna församlingar och fråga prästen. Den helige Ande har redan rört vid dig och vill föra dig vidare.

Men det finns olika lärare med olika betoningar, alla är inte lika goda. Den markeringen återkommer i nästan alla apostoliska skrifter. En avgörande skillnad är bekännelsen till Jesus som sann Gud och sann människa, från avelseögonblicket. Läs Nya Testamentet så: 100% Guds Ord och 100% människans ord.

Med evangelisten Johannes blir det tydligt att tron blir svag om vi inte får fira både jul, påsk, Kristi himmelsfärd och pingst.

Där två eller tre är samlade i Jesu namn till bön där har han lovat att vara mitt ibland dem.

Välkommen med!

Ps

Först två försök till aktuell seriös presentation av den kristna tron, båda med betoning på det personliga, med två olika perspektiv:

* Bo Brander 2017 *Jesus, min Herre och min Gud: Undervisning i kristen tro*, med utgångspunkt i Tomas tvivlarens bekännelse (242 sidor). Bo Brander refererar inledningsvis den italienske prästen (sid 11) som går i Neapels ruiner efter andra världskriget men som likväl tackar Gud för att det är den tiden han fått att tjäna. Bo Brander har en särskild kompetens när det gäller att se samman tron och vetenskapens landvinningar.

* Folke T Olofsson 2015 *Credo: En personlig kristen tro* - i tre delar - refererar inledningsvis sitt möte med den unge mannen i det dåvarande DDR (totalt ca 1000 sidor). Även om Folke T Olofsson tillslut skriver försent och på ett språk som mannen inte förstår är förhoppningen att presentationen ändå ska förstås - om den översattes - på alla språk, att den är ekumenisk och inte privat.

* För det tredje Martin Luthers mer tidlösa och kortfattade katekes (7 sidor!). Den katekesen är samtidigt en presentation av huvudpunkterna i det kristna livet, en rannsakan och ett exempel på hur det kristna livet levs. Det handlar om tio Guds bud, trosbekännelsen, Herrens bön, dopet och nattvarden. Lättast hittar man Lilla katekesen i en komplett svensk psalmbok. Niclas Olsson har gjort en mycket upplysande introduktion i tidskriften *Kyrka och Folk* nr 7-8-9 2021 till förmån för Kyrkliga Förbundets förlags utgåva 2020.

Ds